

# Livskällan

nr 4 2019 Årg 21



Bild tagen från Unsplash

**Advent**

 Källan

### När Messias kommer

En utbredd felaktig förenkling är att när judar och kristna väntar på Messias, och när han en gång kommer tillbaka, så tar judarna emot honom för första gången och de kristna tar emot honom för andra gången. Judarna kan då säga att han kommer, medan de kristna att han kommer tillbaka. Anledningen sägs vara judarnas nuvarande blindhet.

Att säga att judar är blinda eller andligt synskadade är inte bara oförsäkt och på gränsen till nedlåtande, det är även fel. Kristna har historiskt försvårat enormt för judar att se Jesus som sin Messias. Och det är sant att det kan finnas en sorts täckelse som gör att många judar inte ser klart, men faktum är att många judar idag tar emot Jesus som sitt folks Messias. Vi är alla synskadade, men det får inte ge oss några ursäkter för att inte predika evangeliet - allra minst till de som det först och främst är givet till. Om mina två älskade barn skulle välja att inte leva i tron, så skall jag inte ursäkta det för att rädda mitt eget ansikte. Då tar jag ifrån dem deras fria vilja på ett förmätet och respektlöst sätt. Det tror jag många håller med om, men det är precis så som många resonerar gällande det judiska folket. Det kan låta fromt och logiskt, men gränsar till andligt översitteri.

Det judiska folket har idag en kallelse som gäller alla folk och om vi inte bidrar i Guds mission att återplantera hans Messias i hans folk, så är det som att vi sätter en käpp i Guds cykelhjul. Ve den som hindrar Gud i sin plan att nå hela världen med sin kärlek. Men välsignad är den som ser, anar och bidrar till det underbara Gud gör i vår tid. Ovanstående är grunden. Samtidigt, alltså parallellt med vår mission, får vi komma ihåg att Guds plan går djupare än vad vi ser. Historiens sista blad är ännu inte skrivet.

Lever du ditt liv så du kan välkomna Messias med öppna armar? När vår kung kommer

finns ingen tid för att städa, reovera och måla om ditt livs hem. Ingen tid att rensa ogräs och omplantera i ditt livs trädgård. Den tid du har för det är nu. Jag vill inte ge dig någon ro om den helige Ande pekar på två eller tre områden i ditt liv som måste få en genomgripande förändring. Men tro inte att någon förändring i ditt liv gör dig värdig - då blandar du ihop äpplen och päron. När du står inför domaren, börja då inte peka på vad du själv har gjort, utan säg bara: *Jag är döpt i ditt namn, Jesus, och vad du har gjort är det enda som betyder något.* Då kommer domaren säga till dig: *Jag känner dig, kom in i min Faders rike.*

1. Den som har Jesus som kung nu, kan välkomna honom som kung när han än kommer.
2. En brud som inte längtar efter sin brudgum behöver vända om till den första kärleken.



Carl-Henrik Karlsson

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnelse.

## Livskällan

**Ansvarig utgivare**  
Carl-Henrik Karlsson  
tel 031-17 98 86

**Redaktör**  
Erik Åsberg  
erik.asberg@outlook.com  
tel 072-520 05 14

**E-post:** info@kallan.org  
**Nätet:** www.kallan.org

## Nyhetsbrev

E-post 1/månad

### Prenumeration

4 nr/år via post eller nyhetsbrev. Prenumeration är gratis inom Sverige, men behöver förnyas en gång per år. Givare till Källan eller Nordiska Lutherhjälpen får den automatiskt

### Gåvor

Plusgiro: 495 73 12-4  
Swisch: 0704136726 (ange "Källan")

## Aktuellt från Källan

### Evangeliskt missionsarbete

Även om själva ordet "mission" inte står i Bibeln, så är innehållet i ordet "mission" ändå avgörande för hela Bibelns budskap och en sida som präglar allt vi gör som församlingar och bekännande kristna. Så länge det bara finns en sann Gud – och Gud presenterar sig som en Gud som förväntar full och hel hängivenhet: "Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft" (5 Mos 6:4-5).

Alltså, så länge det finns bara en enda Gud som verkligen existerar och så länge Gud förväntar hängivenhet och kärlek från hela personligheten, från allt som andas i oss och från alla våra krafter och ekonomiska resurser – ja då kan vi inte undvika att alla andra tänkbara gudakandidater är just avgudar, falska gudar. Det finns inga gråa områden hos Israels Gud. Antingen så har man en god relation till Gud eller har man inte det. Detta gäller alla de 7,7 miljarderna på jorden. En tro på en sann Gud innebär automatiskt en sändning, en mission:

*"Var inte rädda eller förskräckta. Har jag inte låtit er höra om det och förkunnat det för länge sedan? Ni är mina vittnen. Finns det*

*någon annan Gud än jag? Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen."* (Jes 44:8)

*"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."* (Apg 1:8)

För Källan har det blivit en kallelse att fokusera mest på det Jesus omtalar som "Jerusalem och Judéen", dvs. på det judiska folket. De behöver få ta del av vittnesbördet om att Israel Messias har kommit och att han heter Yeshua (även kallad Jesus).

Men det är också viktigt att inte glömma att Yeshua också ville att hans lärjungar skulle vara vittnen ända till jordens yttersta gräns. För det första är vi oerhört tacksamma för de judiska lärjungarna som var vittnen om Yeshua för de icke-judiska folkgrupperna. För det andra håller vi fast vid uppdraget att budskapet om Guds Messias ska förkunnas i hela världen.



**Andreas Johansson**

## Advent - Jesus kommer!

*Ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus!* (Upp 22:20)

### Historik

Advent är en förberedelsetid inför Julen med fastekaraktär med tidigaste belägg från 300-talet. Fram till 1200-talet betraktades Advent som en festtid med vit liturgisk färg, men kom sedan alltmer att betraktas som en bottid med violett färg - en parallell till Påskfastan fast mindre sträng. Tredje söndagen i Advent kan ha rosa färg. I Svenska kyrkan har första söndagen i Advent på senare tid kommit att firas som festdag med vit färg. Man byter dock till violett redan på måndagen.

### Jesus kommer!

Advent betyder "ankomst" och den som kommer är Jesus. Under Adventstiden belyses flera olika aspekter av Jesu ankomst. Nedan följer en kronologisk sammanställning, vilket inte är fallet i kyrkoåret.

### Jesus kommer till jorden

Jesus har som Ordet varit med och skapat världen (Joh 1:1-3, 14). Han upprätthåller också världen (Kol 1:13-20). Och han har kommit till profeterna och förutsagt sitt människoblivande (1 Petr 1:11). Fjärde söndagen i Advent handlar om hur Jesus blir människa i Marias jungfruliga sköte (Luk 1:26-56) och Jul handlar om hur Han föds (Luk 2:1-20). Sonen, den Andra Personen i Gudomen, det Gudomliga Ordet, förenar sig med den mänskliga naturen. Gud blir lik oss, för att i oss kunna återställa den skadade Gudsligheten (1 Mos 1:27), så att vi blir lika Gud. Gud förenar sig med oss, för att vi skall kunna ha gemenskap med Honom. Gud blir människa för att kunna bära mänsklighetens synd, och istället till mänskligheten förmedla sin rättfärdighet (Hebr 2:14; Rom 5:12-21; 1 Kor 15:22-28, 42-49).

### Jesus kommer med sitt rike - förberedelsen

Tredje söndagen i Advent firar vi hur Johannes Döparen, Jesu släkting, framträder i början av Jesu verksamhet. Som den siste i raden av gammaltestamentliga profeter pekar han på Jesus och säger: "Se Guds Lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Genom sin förkunnelse om omvändelse, syndabekännelse och tro bereder han enligt profetens ord väg för Herren (Luk 3:1-17; Jes 40:3-5), så som vi sjunger i den kända adventspsalmen "Bereden väg för Herran" (Sv. Ps. 103). Detta tema av omvändelse och bot får prägla hela Advent och utgöra även vår väg till Gud.

Jesu ärende på Jorden var att etablera sitt rike (Mark 1:14-15). Jesus kommer som konung för att samla dem som vill höra till Hans rike. Han visar sin konungliga makt när han botar sjuka, driver ut demoner och befäller över naturkrafterna (Matt 12:28; 11:2-5). Och Han lär oss i Fader vår att bedja att detta rike skall komma (Matt 6:10). Guds Rike är det rike där Jesus är kung. Att ingå i Guds rike är att låta Jesus regera över oss, det är att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9), det är att gå in under trons lydnad (Rom 1:5).

Första söndagen i Advent får vi fira hur Jesus mot slutet av sin jordevandring rider in i Jerusalem (Matt 21:1-9). Han uppfyller de profetior som talar om hur Israels konung skall komma ödmjuk på en åsna (Sak 9:9-10). På detta sätt visar Jesus att han gör anspråk på att vara konung. Och folket hyllar Honom med palmkvistar och lovsånger. Senare får han i samtal med Pilatus förklara, att han är en annan sorts konung, en som inte är av denna världen (Joh 18:33-37). Det är en annan kamp han måste utkämpa och en annan seger han måste vinna - den över synden och döden. Som den störste härföraren från en annan

värld besegrar Han på korset synden och döden (1 Kor 15:22-28) och Han krossar bildligt djävulens huvud (1 Mos 3:15). Hans seger börjar bli tydlig från och med Påskmorgonen: Han träder levande ur sin grav (Luk 24). Varken judar eller hedningar, varken djävul eller demoner, varken tortyr eller död kunde besegra honom. Istället var det Han som besegrade dem. Därför står det också över Hans kors, att han är just konung (Joh 19:19).

### **Jesus kommer till mig**

På första söndagen i Advent får vi också läsa orden ur Sändebrevet till församlingen i Laodikeia om hur Jesus står för dörren och knackar. Han vill komma in i våra församlingar, in i våra liv (Upp 3:20-22). Jesu seger över synd, död och djävul är inte bara något som skedde en gång i historien, utan det är något Han vill skall ske i våra liv. Han vill genom tron räcka oss sin rättfärdighet (Rom 3:21-26). Han vill genom Anden bekämpa synden i våra liv (Gal 5:16-26). Han vill vägleda oss genom Ordet och Anden. Och Han vill bli och vara konung i vår Kyrka och i våra liv - i helg såväl som i vardag.

### **Jesus kommer med sitt rike - fullbordan**

Andra söndagen i Advent firar vi - liksom på Domsöndagen och söndagen före denna - hur Jesus skall komma tillbaka (Luk 21:25-36). En dag i framtiden, vars datum vi inte känner, skall Jesus implementera Guds Rike fullt ut (Apg 1:6-8). Vi vet inte när, för att vi alltid skall hålla oss beredda. Men vi kan ana det på de tecken Jesus förutsagt, som vi ser våren komma "när fikonsträdet skjuter blad" (Sv.Ps. 424:2; Luk 21:29-31). När Jesus till Pilatus säger att Han inte är en kung av denna värl-

den, betyder inte det att Han är kung över något slags fantasirike som vi kan drömma oss bort till. Nej, Han är konung i högst konkret mening, och det skall Han på den dagen visa. På den dagen skall synd, ondska och djävul besegras och fångslas för evigt (Upp 20:11-15), krossas som med en stav av järn (Ps 2:7-9; Sv.Ps.423:4). Äntligen skall vi nå våra drömmars mål - en tillvaro av trygghet, kärlek och glädje.

Men för att få vara med om detta, måste vi förbereda oss. För att slippa drivas bort tillsammans med djävulen, måste vi först låta oss befrias från just vår synd. Jesus vill, som sagt, tillsammans med sin Helige Ande göra detta i våra liv. Och det är detta Advent handlar om - att låta Honom göra det. Mina synder är redan dömda på korset. Jag behöver inte bli dömd för dem en gång till, om jag låter dem vara just där på korset. Jesu blod skyddar mig mot Guds vrede (2 Mos 2:21-23) och Anden vill verka kärlek i mitt hjärta, vilket är Lagens uppfyllelse (Gal 5:22-23). Så låt oss ta emot och leva i denna verklighet. Det är detta Advent handlar om!

**Gunnar Persson**

Cobb, P.G. "The History of the Christian Year", i: *The Study of Liturgy*, red: Jones, Ch., Wainwright, G., Yamold, E., & Bradshaw, P., Londons: SPCK, 1993, s. 455-471; s. 468f.

## Kritiskt läge!

### Tack Sigrid

Källan vill ge ett varmt tack till en av dess värdefulla skribenter, Sigrid Eliasson, som efter många år har avslutat sitt arbete som skribent hos Livskällan. Vi från Källan ger alla våra lyckönskningar till Sigrid som nu går in i en ny del av sin kallelse från Herren. Tack Sigrid för all den ansträngning och tid du lagt ner på Livskällan.

*Erik Åsberg, redaktör*

### Tack Erik

Vår redaktör Erik Åsberg har valt att sluta och jag vill föra fram mitt stora tack för den förnyelse han givit tidningen de två år han varit redaktör. Erik har en god kapacitet, ett lyssnande sätt och en hängivenhet för det som är sanningen. Tack Erik och lycka till med kommande uppdrag.

*Carl-Henrik Karlsson, ansvarig utgivare*

### Tack Sigrid

Sigrid Eliasson har varit en uppskattad skribent i Livskällan, men har valt att sluta. Vi möttes på ett möte i LM Engströms gymnasium 1999 och Sigrid blev skribent i Livskällan som då skulle börja ges ut. Hon har nu varit med i ungefär 20 år. Tack Sigrid för din bredd av artiklar som givit både inspiration, nya infallsvinklar och undervisning. Och inte minst för din trofasthet och uthållighet.

*Carl-Henrik Karlsson, ansvarig utgivare*

### Livskällans framtid

Vår redaktör har slutat och styrelsen har arbetat med frågan, men vi har ej funnit någon ny redaktör. Om vi inte finner någon redaktör blir vi tvungna att lägga ner Livskällan, trots att den är uppskattad av så många. Den har tjänat som en varm och utmanande röst i 20 år, med en biblisk förkunnelse med speciellt signum och tilltal.

Kan du tänka dig vara redaktör eller vet du någon som du tror skulle passa, hör av dig till oss.

Livskällan ges ut med fyra nr per år. Men varje månad skickar Källan ut ett nyhetsbrev via e-post. Anmäl att du vill ha nyhetsbrevet på [www.kallan.org](http://www.kallan.org) eller skriv eller ring till oss.

Var med i bön för en god utveckling. Vi är kallade att nå ut med biblisk förkunnelse i vårt land. Be att Guds Ande visar oss vägen.

*Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Källan*



### En jakthistoria

Då en jägare förbereder sig för jakt ser han till att på bästa sätt göra sig osynlig för viltet. Det kan handla om att ta på sig kamouflagekläder och att inte ha en allt för stark parfym. Man vill inte bli upptäckt. Rådjur är väldigt försiktiga av naturen och flyr vid minsta risk för fara. Det kan räcka att rådjuret ser jägarens händer eller anar hans doft för att det skall fly.

Så sitter jägaren på sitt pass och försöker att lura rådjuret så gott det går där ute på åkern, men låt oss säga det ändå får syn på jägaren. Rådjuret anar oråd och flyr direkt! Man kan tro att det hela är förlorat för jägaren. Men när rådjuret är på språng så finns det ytterligare ett litet trix som jägaren kan ta till. Han kan ropa på rådjuret eller vissla högt. Då kan det hända att djuret stannar upp och jägaren får sin möjlighet att skjuta sitt skott.

Det finns en likhet med detta och hur det går till när en människa blir träffad i hjärtat av evangelium. Jag menar att då Adam och Eva hade fallit i synd skedde en ny sak med dem. På kvällen då de anade att Gud var på väg mot dem blev de rädda. De som förut hade haft en nära relation med Gud ville nu fly. De hade blivit flyktbenägna som rådjuret. De gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Så blev människan rädd för Gud. På flykt bort från Honom. En stark önskan och vilja att gömma sig. Som om Gud var en farlig jägare som ville dem illa. En som ville skada dem.

Men när människan flyr sin skapare så har Gud precis som jägaren ett trix för att få människan att stanna upp i sin flykt. En vissling. Vad är den visslingen? Evangelium!

Tänk dig en människa som flyr och springer bort från Gud, så nås den människan av ett

märkligt ljud som kan få människan att stanna upp i sin flykt. Människan blir tvungen att stanna och lyssna på det märkliga. Ljudet är det här:

*Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.*

Det finns förlåtelse. Det finns nåd. Det finns därför att Jesus dog för våra synder på ett kors. Det finns himmel. Det finns frid. En vissling.

Det är ett ljud som går ut över den här världen. Får det människor att stanna upp sin flykt? Får det oss att komma fram från platsen där vi gömmer oss? Lyckas det också idag att tränga igenom alla andra ljud i den här världen? In i ditt och mitt hjärta?

För när människan som är på flykt från Gud stannar upp av det märkliga ljudet av evangelium. Då vänder sig människan om och ser att det inte är den farlige jägaren som vill döda som står där. Utan den gode herden som vill hela och upprätta. Det är den gode herden Jesus och inte jägaren som visslar på människan i sin flykt.

Så kära rådjur! Låt ljudet från Herden få dig att stanna upp. Låt honom få omsluta dig i sin famn med orden om att du är förlåten. Han vill inte gömma sig för dig, han vill bli upptäckt av dig!

### En månad av högtidsdagar i Israel

Efter att ha spenderat en månad i det gröna och lugna Sverige i sommar återvände jag, min man Sahar och vår dotter Thea till vardagen i Israel. Jag har hunnit vänja mig vid den stressiga atmosfär som ligger över Tel Aviv, men skillnaden blir påtaglig när man återvänder efter en längre period i Sverige där allt verkar så tyst och lugnt, folk står i kö och alla talar tyst. Här i Israel är det en röra av människor från alla möjliga länder, från olika kulturer, som alla försöker göra sig förstådda. Då blir det lätt vad vi här i Israel kallar ”Balagan”, eller med andra ord kaos. Men trots att det inte är så lätt att leva här i Israel känner jag mig hemma här.

Tätt efter att vi återvänt till Israel flyttade vi från Tel Aviv till Bat Yam, en stad som ligger vid havet, ca 15 minuters biltur söder om Tel Aviv. Här i Bat Yam är vi omgivna av sekulära ryssar och religiösa eller traditionella judar från mellanöstern. Staden har en annan atmosfär än Tel Aviv som är en väldigt internationell och sekulär stad.

Vi har nu under en månad haft fullt av judiska högtidsdagar. Först kom det judiska nyåret och med det började många judar, både religiösa och sekulära, förbereda sig inför den kommande säsongen. Det innebar att en månad före den Stora Försoningsdagen började synagogorna under kvällarna fyllas av folk som sörjde och bad Gud om förlåtelse för sina

synder. Denna säsong har sin höjdpunkt i Yom Kippur, den Stora Försoningsdagen, då många fastar under hela dagen. Det sorgliga är att dessa människor hoppas att deras böner och ånger över sina synder ska räknas som ett tillfredsställande offer för alla deras synder. Min man och andra kristna judar sörjer över detta, men det gör också att de förstår bättre vad Paulus menar när han skriver:

*”Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud” (Rom 10:2-2).*

Bara Jesus, som genom sin död på korset utgjorde det perfekta offret för våra synder, kan öppna vägen till Gud för alla som tror på honom. Var gärna med oss i bön om att Gud i sin nåd ska uppenbara sig för det judiska folket och att de ska se Jesus som deras Messias och återlösare.

**Maria Sadlovsky Gold**



### Namnet jag inte fick nämna

Steward Weinisch växte upp i ett judiskt-ortodox hem. I barndomshemmet var han stolt över sin judiska identitet, och upplevde en rikedom i de religiösa traditionerna. Men när han blev konfirmerad, fick han ändå en känsla av att det var något som saknades.

Jag var bara fem år gammal och hade ingen aning om vad som försiggick då min familj samlats i mina farföräldrars finrum för Yom Kippur (den stora försoningsdagen). Jag minns fortfarande hur min far tog en kyckling, band samman dess fötter och svängde den över våra huvuden, medan kycklingen kacklade och fjädrar yrde runt. Det var svårt att tänka på annat än ljuden och fjädrarna, men pliktskyldigast upprepade vi alla strofen: ”Detta är mitt ställföreträdande offer. Denna höna skall möta döden, men jag skall finna ett långt och behagligt liv i fred”. Min far tog med sig kycklingen ut i köket, och det sista vi hörde var en massa kackel följt av ett bump!

I tonåren besökte jag en ortodox synagoga i nordostliga delen av New York, där jag fick religiös undervisning i fem dagar. Jag var stolt över att vara judisk. Men omkring ett år före min bar mitzvah, hade jag mitt första möte med antisemitismen. Vi bodde omkring en och en halv kilometer från synagogan, och när min far och jag var på väg dit för att fira Rosh Hashanah (judiskt nyår), började några barn ropa glåpord och kasta saker efter oss. Jag kände barnen och förstod inte varför de uppträdde som de gjorde. Så hade de aldrig uppfört sig förr.

”Varför ropar de glåpord efter oss?” frågade jag. Min far var så upprörd att han inte hade lust att prata om det. Till sist sa han: ”Kristna hatar judar, och vi har inte något med dem att göra. Vi förbannar Jesus”. Jag visste inte vem Jesus var; jag visste bara att min far reagerade våldsamt. Det var slut på diskussionen.

Då jag var femton, kom en god vän förbi min lägenhet och frågade om han kunde läsa högt ur sin bibel för mig. Det svarade jag ja till. Han läste kapitel 53 från Jesaja bok. ”Vem tror du att det handlar om?” frågade han. ”Jag har ingen aning,” svarade jag. Han sa: ”Jag tror att det är Messias, Jesus” Då det gick upp för mig att han försökte att pracka på mig Jesus, kastade jag ut honom ur lägenheten och bad honom att aldrig mer prata med mig. Några år senare blev jag åter tvungen att konfrontera Jesus, mannen som min far hade nekat mig att prata om. Jag träffade en kvinna som utmanade mig att läsa bibeln tillsammans med henne. Då jag var uppväxt med den övertygelsen att det nya testamentet var förbannat, fokuserade vi enbart på de hebreiska skrifterna. Jag började jämföra den hebreiska bibeln med det gamla testamentet i den kristna bibeln, och märkte att översättningen var mycket lika, bortsett från profetiorna om Messias.

Efter att ha läst i skrifterna, beslutade jag mig för att bryta mitt barndomslöfte och besökte en kyrka. Prästen talade om hur Abraham var ”far” till judarna och de kristna – specifikt far till alla dem, som tror på Jesus. Jag reflekterade över denna ”tro” och insåg att detta var något jag inte hade. Min vän hade gett mig ett litet grönt exemplar av det nya testamentet. Jag hade virat in det i några gamla smutsiga strumpor och pressat in det längst in i min byrå. Nu letade jag upp det igen. Efter att ha läst den första versen: ”Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son...” förstod jag på ett eller annat sätt, att om det judiska folket var bestämt till att ha en Messias, så måste det vara Jesus! Inte långt efter det bad jag Jesus komma in i mitt hjärta.

(Översättning: Ing-Marie Aronsson)

**Maria Strøm**

kommunikationsmedarbetare i Den Danske Israelsmission

### Över stad och land

*Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund. Och tusen tusen strålar ock på himlens djupblå grund. Och över stad och land ikväll går julens glada bud: att född är Herren Jesus Krist vår frälsare och Gud.*

Så här i Adventstider klingar julsångerna över vårt avlånga land; i kyrkor men även på konserter och i shoppingcentra. Frågan är dock om vi lyssnar och tar till oss textens innebörd eller om sångerna endast skapar lite skön stämning och nostalgi. Vad innebär egentligen ”julens glada budskap” som upprepas som ett mantra? Är det ett allmänt budskap om att vara glada, att allt ska vara frid och fröjd och om vikten att hjälpa fattiga människor?

Trots, eller kanske just därför, att jag personligen fått med mig kristen tro med modersmjölken behöver jag ställa mig frågan om vad julens budskap *verkligt* vill förmedla. Vad får det för konsekvenser i en människas vardagsliv? I en familjs? I ett samhälles? I ett lands? För vår jord? Frågorna är berättigade då vi varje morgon möts av nyheter om våld och ond bråd död.

Han kommer åter. Vårt stora hopp. Fred. Frihet. Vi kristna väntar på Jesu andra återkomst, något som faktiskt även muslimer gör. De väntar på Messias, Isa Mesih och enligt Koranen ska alla en dag stå till svars inför honom. *Inshallah* (om Gud vill) är alltid svaret på frågor kring sista tiden och himlen. Majoriteten av världens muslimer lever därför med stor osäkerhet och rädsla inför framtiden, vilket resulterar i en gärningslära där de hela tiden hoppas förtjäna Guds kärlek.

Det glada budskapet: Han *har* redan kommit. Ankomst. Gud har rört vid jorden, ja han har inte bara rört vid jorden utan i inkarnationen blivit en del av den, en del av oss. Skiljemuren är bruten. Kärleken *har* triumferat. Döden

och ondskan har övervunnits och vi har fått försoning med den levande Guden.

*Sjung halleluja! Sjung, ni änglaskaror. Sjung, alla helgon, alla jordens folk. Lov, tack och ära vare Gud i höjden. O kom, låt oss tillbedja, vår Herre och Gud.*

Jag skulle vilja kalla julens sånger missions-sånger och julen en riktig missionshögtid. Att några av de första som fick möta och hylla konungarnas konung var ”hedningar” från Österlandet är talande. Tyvärr har dock en stor del av världens befolkning inte fått chansen att höra och ta emot det glada budskapet. Varför låter man då endast en liten bråkdel av insamlade missionsmedel gå till så kallade ”onådade folk”? Och varför åker endast en bråkdel av alla missionärer till de minst nådda?

Min uppmaning till oss alla är att låta julen få bli en riktig missionshögtid! Låt oss ta tillfället i akt att dela det glada budskapet om försoning och nåd, hopp och frihet i varje stad och land, i Judéen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Så här i Adventstid, låt oss be Gud tala till oss och ge oss kreativa idéer och gudomliga tillfällen. Rent konkret kan det handla om att bjuda en arbetskamrat eller granne på fika eller på en av kyrkornas alla julkonserter, dela ut julklappar till barn i någon förort, ordna en julfest och bjuda in någon man inte brukar umgås med, ägna tid i bön, ge till en organisation som arbetar bland de minst nådda. Eller något helt annat. Lyssna in vad Gud vill göra i ditt sammanhang och bland de människor som du har runt omkring dig.

Med önskan om en välsignad Advents- och Jultid.

*Go tell it on the mountains. Sjung ut i hela världen. Sjung över hav och berg och land. Att Jesus Krist är född. Med honom kommer frälsning och frihet till vår jord.*

## Hjälp till flyende venezuelaner

Samaritans Purse är en av de organisationer som Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar bistånd genom. Samaritans Purse, som har funnits sedan år 1970, har som syfte att dela Guds kärlek genom att möta behoven hos människor som drabbas av krig, fattigdom, naturkatastrofer, sjukdom och svält. Organisationen vill på samma sätt som den bibliske barmhärtige samariten vara en hjälp för de människor som på olika sätt hamnat i trångmål och är i behov av hjälp.

De allt sämre levnadsvillkoren i Venezuela med bland annat skyhögt inflation har gjort att en månadslön endast räcker till en mindre mängd mat. Krisen i Venezuela har lett till att över en miljon människor har flytt till Colombia under de senaste åren. Flyktingströmmen är den största i Latinamerikas nutida historia och antalet flyktingar har beräknats till omkring fyra miljoner. Samaritans Purse har på flera ställen i Colombia upprättat platser där man distribuerar mat, ger medicinsk vård och tak över huvudet.



En av dessa platser är i den lilla staden La Don Juana, som ligger drygt en mil från grän-

sen. Tiotusentals venezuelaner har passerat här enbart under innevarande år. Här har människor fått lagad mat, hygienartiklar samt en säker plats att stanna på över natten. De passerande Hjälper själva till vid måltiderna och är tacksamma för hjälpen de får. En grupp på sex personer som stannade till i La Don Juana lämnade en lapp innan de gick vidare, där det stod: "Vi tackar er å det venezuelanska folkets vägnar för de hjälpande händer ni lånar ut dag efter dag till de venezuelanska immigranterna. Vi vandrar inte ensamma, Gud går före oss". Lokala kyrkomedlemmar eller personal från Samaritans Purse delar även bibelord med de passerande, vilket har lett till att några har blivit omvända till Jesus Kristus.



Magnus Svensson

## Katastrofbistånd

Katastrofbiståndet inriktas just nu på att hjälpa kristna, kurder och andra minoriteter som flyr efter att Turkiet invaderade nordöstra Syrien. Bland annat ges mediciner, utrustning för att tillaga mat, hjälp att få tak över huvudet samt varma kläder och filtar till mer än 1000 kurdiska familjer som har tagit sin tillflykt i flyktingläger i Irak.

*Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att underlätta för enskilda och församlingar att vara delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela människan i vardag och katastrof.*

# B

SVERIGE  
PORTO BETALT  
PORT PAYÉ

Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla



**Nordiska  
Lutherhjälpen**

**”mina minsta”**

Bistånd som utgår från evangeliet och ser till hela  
människan i vardag och katastrof.

**Plusgiro: 62 86 94-2**



### **Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen 29/7 - 20/10 2019**

Under perioden har det insamlats 24 750 kr.

För alla gåvor framföres ett varmt tack!

Gåvor från församlingar: Lilla Edets pastorat (kollekt, kyrkliga arbetskretsen, gemenskapsträff och vägkyrkan).

**Plusgiro: 62 86 94-2, Swish: 123 320 87 25**



**... för att fler skall få ta emot biblisk  
förkunnelse och undervisning. (Rom 1:16)**



**Källan**

### **Gåvor till Källan 30/7 - 21/10 2019**

36095kr, varav 11845kr till Israelsmissionen, 6150kr till Källans givartjänst och 750kr till Evangelisationskassan. Kollekt från Uddevalla kyrka samt Immanuelsförsamlingen i Tuve. Samt har följande givit kollekt eller anslag under 2019 hittills: Uddevalla kyrka, Immanuelsförsamlingen i Tuve, Vankiva ev luth missionsförening.

**Plusgiro 4957312-4**

