

# Livskällan

nr 4 2017 Årg 19



Bild: från Källans hemsida

**Ödemarken skall glädja sig**

Jes 35:1

# Gud mötte de vise männen på deras planhalva

Det är märkligt att det är just det judiskt färgade Matteusevangeliet - den första delen i den judiska bok vi kallar Nya testamentet - som lyfter fram de österländska icke-judiska stjärntydarna som de som först identifierade och hyllade julens nyfödde som judarnas kung. Men det är säkerligen ingen tillfällighet. *Judarnas kung är världens frälsare. Och världens frälsare är judarnas kung.* Detta är lika revolutionerande idag som det var då - fast tvärtom ...

**År 2011 grundade** jag den evangeliska webbkökanalen TV16 som en del av Nordisk TV-mission i Helsingborg. Året därefter togs TV16 över av en självständig förening där Källan är en av flera medlemsorganisationer. Källan har investerat mycket tid, energi och pengar i TV16, men idag ser vi resultatet. Det är idag en utvecklad playkanal som man kan se på [www.TV16.org](http://www.TV16.org) med en mängd program av olika kategorier. Varje dag under året - varje timme under dygnet - var man än bor i världen - erbjuder vi nu undervisning, inspiration, gudstjänst och förkunnelse av god kvalitet. Och det går lika bra att se programmen via mobil, surfplatta och dator.

**Genom historien är det tydligt** hur Herren verkar på olika sätt för att nå olika människor. För att nå de vise männen använde han deras kunskap och intresse för stjärnorna för att leda dem rätt. TV16 är ett av många olika sätt för att fler - judar och icke-judar - skall få ta emot evangeliet. Vi låser inte in Gud. Han får använda de redskap han vill och ofta använder han flera kanaler för att nå en enda människa. Det kan vi tydligt se hos de vise männen som först blev ledda genom sin kunskap och sitt intresse för stjärnorna. Sedan talade Gud till dem genom sitt heliga Ord i Bibeln. Och slutligen talade Gud till dem genom en dröm om natten.

Det blir lätt så att vi utgår från hur Gud tidigare har talat till oss och tänker att så vill Gud

alltid tala till oss. Det leder lätt till att vi inte är öppna när Gud knackar på andra dörrar i vårt hus - när han använder andra vägar eller kanaler för att nå oss.

Det är också så att vi inte sällan tänker att Gud möter andra på liknande sätt som Gud har mött oss själva. Men Gud är suverän och väljer alltid sina egna vägar. Han kan tala till oss utifrån vår kunskapsbas, våra erfarenheter, våra intressen eller olika sammanhang. Han kan tala till oss genom enskilda bibelord eller bibelberättelser. Han kan tala till oss genom konst, kultur, musik eller andra människor. Vi behöver vara öppna för detta - samtidigt som vi kan vara helt trygga i att Gud ALDRIG säger emot sig själv i Bibeln.

**Många kristna motsätter sig** att dela evangeliet med det judiska folket - ibland av missriktad välvilja, ibland av okunskap. Men vi kan inte stå stilla när Gud kallar oss att gå. Att nå det judiska folket är mycket speciellt och måste ske i mycket djup respekt och kärlek. Men även då kan resultaten vara magra. Men det svåra får inte göra att vi avstår. Vi gör det inte för att vi kommer att lyckas, utan vi gör det för att Guds kärlek driver oss till det.

Vi kan inte säga hur Gud skall göra eller vilka vägar han kommer välja. Vi har fått ett uppdrag att bygga ett vägnät. En av vägarna i detta vägnät är TV16. Kungen väljer sedan själv den väg han vill gå för att komma till varje folk och varje människa.

**I Apostlagärningar ser vi** att de Jesustroende judarna hade så innerligt svårt att förstå att evangeliet inte skulle förvaras som en skatt enbart inom det judiska folket. De var som ett envist barn som vägrade släppa sin älskade leksak när det andra barnet vill vara med. Den helige Ande behövde skaka om Petrus för att han skulle öppna sig för att Jesus även var för icke-judar. Idag är problemet det motsatta. Många kristna försöker krampaktigt hålla Je-

sus innanför kyrkans väggar - nästan som om de vill skydda judar från evangeliet. Den helige Ande är nu här för att skaka om oss. För det mest genomgripande sättet att välsigna Israel och det judiska folket är att ge tillbaka det vi tagit emot - Jesus - judarnas Messias och världens ende Frälsare.



Carl-Henrik Karlsson



Källan grundades 1999 och verkar för att fler – judar och icke-judar – skall få ta emot biblisk förkunnelse och undervisning.

### Livskällan

**Ansvarig utgivare**  
Carl-Henrik Karlsson

**Kontakt**  
Livskällan / Maria och Tomas  
Eklund, Häslarp 9, 561 96 Lekeryd

**Tel:** 073-773 89 74  
**E-post:** info@kallan.org  
**Nätet:** www.kallan.org

### Nyhetsbrev

E-post varannan vecka.

### Prenumeration

4 nr/år via post eller nyhetsbrev. Prenumeration är gratis inom Sverige, men behöver förnyas en gång per år. Givare till Källan eller Nordiska Lutherhjälpen får den automatiskt

### Gåvor

Plusgiro: 495 73 12-4  
Swisch: 0704136726  
(ange "Källan")



### Gåvor till Källans arbete 1/8-20/10 2017

S Gustavsson, Bro, A Ydenius, Brålanda, M Lind, Vittsjö, I Johansson, Uddevalla, A Einarsson, Åhus, M Nilsson, Uddevalla, okänd kvinna f 1956, Å Karlsson, Foss, I Adielsson, Spekeröd, A B Nässén, Fässberg, M Odgaard, Forshälla, I M Aronsson, Ödeborg, S Karlsson, Foss, K Johansson, Brastad, A Westöö, V Frölunda, P Kørner, Strandebarm, Noreg, C H Karlsson, Ljung, G Samuelsson, Ytterby, M L Lundström, Villstad, P O Olsson, Vankiva, K Svensson, Skene, E Grerot, Kverrestad, N Nilsson, Burlöv, A Åberg, Spekeröd, G o B Simonsson, Varberg, B Söreke, Bergunda, K Eklund, Munkedal, E Svensson, Jämshög, O Wassenius, Lane Ryr, Uddevalla kyrka, B Adell, Västerås Lundby, A Adolfsson, Göteborg, B Larsson, Ytterby, M Svensson, Borås, A Andersson, Solberga, J Weichbrodt, Göteborg, M o S Eklund, Hede, E Hovén, Hästveda, A Torstensson, Grinneröd, H Fredriksson, Tvååker, B Birgersson, Brunnsbo, C o A M Olsson, Ljung, D Weberup, Ulricehamn.

*Allmänna gåvor 27.140 kr, gåvor till Israelsmission 7.208 kr, gåvor till evangelisationskassan 3.450 kr samt till Livskällan 1.200 kr. Summa 38.998 kr.*

**Källans plusgiro: 495 73 12 - 4**

## Tro

*Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.*

*Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.*

(Hebreerbrevet 11:1, 6)

De flesta känner nog till att tro är något oerhört viktigt i kristendomen. Men vad är tro och på vilket sätt är den viktig?

### **Tro där det finns skäl att tro!**

Det är vanligt att man föreställer sig tro som ett slags alternativ till vetande. Eftersom naturvetenskapen inte kunna bevisa Guds existens, kan man inte veta något om den andliga verkligheten, tänker man. Och eftersom man inte kan veta något om det andliga, får man tro blint, tänker man. Men det finns mer tillförlitlig kunskap än den naturvetenskapliga, och vi människor skulle få ganska begränsade liv om vi bara litade på det som stått i artiklar i *Science*. Även i Bibeln finns ibland tanken att tro handlar om att lita på något utan särskilt mycket stöd, som till exempel i berättelsen om Elia och Änkan i Sarefat (1 Kung 17:8-24). Men när det gäller de centrala delarna i tron talas det snarare om undervisningens tillförlitlighet (Luk 1:4), om "många bevis" (Apg 1:3), och om över 500 vittnen (1 Kor 15:6). Tron handlar alltså om "ting som vi inte ser" (Hebr 11:1), men andra har sett, och vi har goda skäl att tro dem (jfr Joh 20:27-29).

Ett modernt alternativ till att tro blint på Bibelns berättelser, är tanken att när man inte vet, kan man tro lite som man vill. Man verkar tänka sig, att den andliga verkligheten liksom anpassar sig till mina önsknings. Men

en sådan tanke har inget stöd i Bibeln. Det enda som helt och hållet anpassar sig till mina önsknings är min fantasi. Om Gud alltså är sådan som jag vill, bara för att jag vill det, då är den guden inget annat än en fantasi!

Men det är förstås precis tvärtom: Ju mer sannolikt något är, desto mer sannolikt är det att det också får goda konsekvenser om jag tror så. Den som tror på något utan goda skäl, riskerar att bli lurad. Och den som tror på något bara för att det känns bra, riskerar att lura sig själv. Om jag till exempel alltid tror på vinst i spel, riskerar jag att bli utfattig. Det känns kanske bra att tro på vinst, men det fungerar inte i längden. På samma sätt ger det bäst konsekvenser om man om Gud tror så, som det också finns goda skäl att tro.

### **Tro är vägen till Gud**

Varför är då tron viktig? Jo, tron är vägen till Gud. Eftersom Gud är helig, kan bara den som är rättfärdig, det vill säga den som lever helt och hållet som Gud vill, komma till honom. Men vi är inte rättfärdiga, utan vi har gjort en massa fel, med tankar, ord och gärningar. Då kan man tänka sig, att man skulle kunna komma till Gud genom att skärpa till sig och bara göra bra saker. Problemet är att vi tyvärr inte *kan* leva upp till Guds förväntningar. Därför har Jesus blivit människa. *Han* levde helt rättfärdigt. Han erbjuder oss nu att byta vår synd mot hans rättfärdighet. Och det är detta som sker genom tro. Eftersom vi inte kan räddas genom våra gärningar, måste Gud låta det ske på något annat sätt, och då valde han tron. Jesus räknades som syndare i vårt ställe och kunde därför dö på korset. Och den som tror på Jesus, räknas som rättfärdig i Jesu ställe, och är därför välkommen till Gud! Och därför är Jesus nödvändig. Och tron är nödvändig. Ty de är den enda väg som leder till Gud.

### **Tro är mottagande vila**

Om vi inte räddas genom gärningar utan genom tro, måste tro vara något annat än en gärning. Tro är ingen prestation, den är en vila. Tro är att ta emot Jesu död, att ta emot rättfärdighetens gåva från honom. När Jesus blev korsfäst, var det två brottslingar som blev korsfästa på samma plats. Den ena sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset." (Luk 23:42-43) Detta är tro, att säga: "Tänk på mig"! Det räckte för att rövaren skulle bli räddad och det räcker för oss!

### **Tro och gärningar**

Aposteln Jakob påminner oss om att även de onda andarna tror att Gud är en och bävar (Jak 2:19). Jakob lyfter fram, att en sådan tro inte räcker för att bli frälst. Underförstått är här förstås att de onda andarna inte blir frälsta (jfr Hebr 2:16). Vad är det alltså som kännetecknar en frälsande tro, om det inte är försanthållande? Jakob lyfter fram det faktum att en levande tro också tar sig uttryck i gärningar. Och så är det. Det grekiska ordet för tro – pistis, πίστις – betyder också trofasthet. Och det är ju svårt att kalla sig trofast, om man aldrig gör något.

Tro är alltså inte något alternativ till gärningar i den meningen att den tar bort gärningarna ur våra liv. En tro utan gärningar fungerar inte. Men en frälsning genom tro är en mycket bättre väg till goda gärningar, än de goda gärningarna är en väg till frälsning. Den som försöker göra goda gärningar för att bli frälst, får en felaktig drivkraft i sina gärningar. Men den som gör goda gärningar, för att han eller hon redan tagit emot frälsningen, gör goda gärningar av tacksamhet. Den som gör goda gärningar, för att han eller hon tagit emot Guds kärlek, kan placera den andre i centrum och göra goda gärningar för dennes skull, och inte för sin egen.

### **Tron är en relation**

Tro är inte heller i första hand att hålla ett sakförhållande för sant. Tro är framför allt en tillit till Jesus som person. Tro är att räcka ut sin hand till Jesus, att tacka för hans död, och att ta emot frälsningen från honom.



bild: pixabay

Och det är en annan viktig skillnad mellan de onda andarnas tro och en frälsande tro: En frälsande tro är inte bara ett försanthållande, utan också – och kanske framför allt – en relation. Det är inte bara en tro på en teori eller på en utsaga, utan på en person. Det är en tillit till den personen och till vad den personen lovat göra för mig – det vill säga frälsa mig! De onda andarna kan inte tro detta, ty de har inte fått något sådant löfte. De onda andarna kan inte lita på Jesus för sin frälsning. Men det kan vi! Vi kan tro att Gud "lönar dem som söker honom" (Hebr 11:6). Så låt oss då göra det! Det är en frälsande tro!

**Gunnar Persson**



## Vi ser med egna ögon vad Gud gör bland judarna idag (del 2)

Denna artikel påbörjades i Livskällan 2017:3

### Casparis många uppgifter

Casparis arbete sträcker sig från akademiska studier till praktisk undervisning, men allt vi gör, relaterar till Guds arbete bland det judiska folket, förklarar Alexander Goldberg. Caspari Center utrustar på många olika sätt de messianska församlingarna – bland annat genom undervisning och kurser för ledare och lärare, som bidrar till idéutveckling och inspiration. Deras sabbatsskolundervisning har till exempel deltagare från hela Israel. Centret ger också ut böcker och undervisningsmaterial sammanställt av lokala och internationella resurspersoner i den messianska rörelsen. De önskar att utrusta den messianska rörelsen med teologisk kompetens och kunskap, för även om det funnits Jesustroende judar i 2000 år, är den messianska rörelsen fortfarande aktuell vad det angår teologi och reflektion över den. Därför finns det behov av seriös kompetens på detta område. Caspari Centers fokus på judarna beror enligt Goldberg på en övertygelse om, att Gud inte endast var, utan ännu är och alltid ska vara Abrahams, Isaks och Jakobs Gud (2 Mos. 3:15).

– Därför tror vi också att Gud fortfarande är mycket aktiv bland det judiska folket. För oss, som tror på Jesus, betyder det att vi genom vårt arbete i judemissionen med egna ögon kan se det Gud gör bland judarna i dag, konstaterar Alexander Goldberg.

### Saknar förebilder för den messianska rörelsen

Han ser också en tredje utmaning för den messianska rörelsen i dag: Motståndet som de messianska judarna möter från andra judar, t.ex. en del ortodoxa, och från samhället.

– Även om Israel är en demokrati, är det en mycket ofullkomlig sådan, menar Goldberg. Messianska judar möts av olika former av diskriminering, och vid enskilda tillfällen, menar den Israeliska direktorn för Caspari, att

man gott kan tala om, att de messianska ledarna kommer i situationer, som kan betecknas som ren förföljelse. Inte så att de kämpar för livet, men genom systematiskt trakasseri från anti-missionsorganisationer eller försvårande av deras arbete från myndigheternas sida. Han är dock osäker på hur denna utmaning bäst ska lösas.

– Döljer vi av fruktan våra ljus under skäppan? Mister vi vår vilja att vara salt i samhället och för våra grannar – eller undviker vi det? Ska vi kompromissa med vår övertygelse och tro i hopp om att bli accepterade och få lugn och ro, eller står vi fast, betalar priset och uthärdar prövningarna när det är nödvändigt? frågar Goldberg retoriskt och fortsätter: De här frågorna är utmanande, men de behöver besvaras, menar han. Han saknar en förgrundsgestalt/förebild för den messianska rörelsen i dagens kyrka, som kan inspirera och visa vägen genom motståndet. Utmaningen med att det saknas en förgrundsgestalt eller förebild hänger för Goldberg samman med identitetsfrågan för den messianska rörelsen:

– Det är endast några få som har ställts inför dessa utmaningar som messianska judar möter ifrån andra judar och från samhället. Därför står vi lite famlande inför problemet, analyserar han.

### Caspari som brobyggare

– Caspari tjänar inte enbart den messianska rörelsen, utan också den kristna kyrkan, genom att upplysa kyrkan om kristendomens judiska rötter, och genom att kyrkan möter sina judiska bröder och systrar i tron, berättar Goldberg.

Internationellt samarbetar Caspari med kyrkor och missionsrörelser och sätter därigenom fokus på den messianska rörelsen i Israel, och de utmaningar som de Jesustroende judarna står inför. Det sker bland annat genom kurser för teologer, missionsledare, studerande och andra intresserade, samt genom partnerskap

över landsgränserna, Utöver det så ger Caspari medarbetare guidade turer till turistgrupper, information och undervisning om den messianska rörelsen. På frågan om vilka glädjeämnen som finns i den messianska rörelsen i Israel, svarar Goldberg:

– Det första och viktigaste glädjeämnet för mig är den växande öppenheten inför evangeliet, som jag kan finna i det israeliska samhället. Intresset för Jesus växer mycket långsamt, men stadigt. Bara under de tolv år som jag har bott i Israel kan man se en skillnad, berättar Goldberg. Liksom Israelsmissionen önskar Caspari Center att nå det judiska folket med budskapet om att Yeshua (det hebreiska ordet för Jesus) är Messias.

Det andra stora glädjeämnet hos den messianska rörelsen i dag är att rörelsen växer. Enligt en undersökning från 1999 gjord av Israelsmissionens generalsekreterare Bodil Skjøtt och förre ordförande Kai Kjær-Hansen hade de messianska församlingarna då omkring 5 000 medlemmar i Israel. Det har inte gjorts någon officiell statistik sedan dess, men Goldberg menar, att det finns minst 10 000 messianska judar i Israel. Andra vill inte gå högre än till 7 000, medan åter andra vill sätta siffran högre – till 15 000. Det är således en siffra som det råder lite osäkerhet omkring.

– Nya församlingar bildas, existerande församlingar växer; präster och missionärer får teologisk utbildning och nya missionsprojekt startar hela tiden för att stärka rörelsen, säger Goldberg glatt.

Och hur kan vi i Danmark (och i Sverige, övers.anm.) stödja och uppmuntra den messianska rörelsen i Israel?

– Bygg ut partnerskapet med Caspari och var trofast! uppmanar Goldberg innan han avslutar:

– Vi är ingen lokal församling, så stödet till Caspari skapar inte något beroende. Men med stödet kan vi hjälpa de lokala församlingarna på ett sunt sätt.

### **Faktaruta**

Caspari Center för Bibliska och Judiska Studier grundades 1982 av Den Norske Israelsmission. De ville stödja de israeliska Jesustroende judarna genom utbildning och forskning. Sedan starten har Caspari haft flera internationella partner, bl.a. Den Danske Israelsmission.

Från Evangeliet og den jødiske verden nr 1 2016.  
Översättning: Ing-Marie Aronsson

### **Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen**

A-B Bergendorff Höllviken, G Franzén Emmaboda, L-E Swahn Vimmerby, Å Karlsson Munkedal, B Larsson Ytterby, D Lundström Trosa, A-M Stridsberg Karlshamn, A o O Skåring Uddevalla, A Westöö Västra Frölunda, onämnd, D Juhlin Lidingö, S Hansson Halmstad, E Josefsson Göteborg, onämnd, D Ekström Göteborg, L Josefsson Väröbacka, A Andersson Ytterby, Svensäter Markaryd, M Fjellander Anderstorp, L Jernevad Mariestad, L Rönnlund Jonsson Norrtälje, B o I Svenungsson Öxnevalla, G Lindegren Frillesås, S Gustavsson Brastad, E Svensson Jämshög, L-E Swahn Vimmerby, G Franzén Emmaboda, J Weichbrodt Göteborg, D Juhlin Lidingö, A-L Karlsson Brastad, M Johnsén Jörlanda, A-M Olsson Karlshamn, D Lundström Trosa, P Albertsson Karlstad, A Westöö Västra Frölunda, M Johansson Grundsund, M Adrian Växjö, onämnd, S Hansson Halmstad, A-B Bergendorff Höllviken, Svensäter Markaryd, onämnd, M. Pekkari Larsson Boden, D Ekström Göteborg, S Mattsson Vänersborg.

16 595 kr inbetalat till Nordiska Lutherhjälpen under perioden 2017-08-06 - 2017-10-17.

**Nordiska Lutherhjälpens plusgiro: 628694 - 2**



Nordiska  
Lutherhjälpen

### Jesus säger: Er befrielse närmar sig! Luk 21:28

En kristen lever i väntan. Ja, även de flesta människor lever i väntan och i förväntan, hoppas att det ska bli bättre, att det ska gå bra. Det gäller det näraliggande, det vardagliga, men också livet i stort. Ingen enda undgår den begränsning och brist som möter oss på vår livsväg. Livet är en underbar gåva men det är inte alltid lätt. Hur tar du och jag emot det som är svårt? Det finns inga lätta svar. Mycket av det som binder oss och gör oss ofria kan vi inte hjälpa, det hör med till att vara mänskliga. Många har svårt för att tro på Guds godhet. Ondskan kan ingen tvivla på, den påminns vi om varje dag, även om man inte så gärna vill inse att det onda också finns i vars och ens hjärta. Vi orsakar också det som gör andra ont. När vår självupptagenhet *blommar* vilket inte är vackert, då vissnar andra ner som vi skulle hjälpa att *blomma*. Om vi har osunda bindningar så skadar det oss själva. När egoismen får fritt spelrum då blir följden förstörelse och död. Men det är inte den rätta meningen med ditt och mitt liv. Vi behöver vändas om, från oss själva till Honom som alltid vill oss väl!

#### **Gud vill att vi ska leva i väntan på det som ger riktigt liv.**

I vårt land har de flesta ett mycket gott liv om man bara ser till ytan. Samtidigt vittnar mycket om en inre tomhet. Mer pengar ger glädje, mer upplevelser likaså. Det är i sig inget fel – men det blir fel om man inte lever i väntan på det som ger riktigt liv. Kyrkans adventstid vill påminna oss om detta. Det latinska ordet advent betyder *komma till* eller *ankomst*. Han som kommer till oss är inte vem som helst utan Jesus Kristus, Guds son. Som vi nämnde i början så kommer Jesus med befrielse, räddning, förlossning, från allt det onda och dess följder. Han beskriver på ett realistiskt sätt allt detta svåra som på olika vis kan drabba oss. Den stora trösten är att det svåra har ett slut. Det gäller i våra egna liv här

och just nu. Det gäller också den här världen. Vår tid är begränsad. Jesus säger: *Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.* Luk.21:32

#### **En kristen väntar på Kristus.**

Det är detta som är den avgörande skillnaden jämfört med alla andra förväntningar och förhoppningar som människor kan ha. Att leva i en sådan väntan är inte en prestation utan en gåva. Det är gratis att bli omvänd, det är gratis att få en kristen tro, det är gratis att få ett riktigt liv som inte slutar vid en grav utan där döden är början på det fullkomliga livet. Men det är livsnödvändigt att personligen ta emot denna utsägligt stora gåva innan det är för sent! Och det är bråttom. Jesus säger att befrielsen, förlossningen, frälsningen närmar sig. Advent har tre tider och alla hör samman. Jesus kom och visade med sitt liv, sin död, och sin seger vad frälsning är. På datorspråk kan vi säga: advent.com Jesus! advent.se Jesus! advent.nu Jesus! En kristen väntar på Honom som kom som ett barn, som kommer nu i sin Kyrka för att vi ska vara hans trygga barn, och som ska komma vid tidens slut och vid mitt livs slut. Den dagen har aldrig varit så nära som just idag! Detta är den stora glädjen för den som lever i väntan på Kristus!

**Käre himmelske Far, tack för att du ger oss Jesus som är Kristus! Helige Ande hjälp mig att vara en kristen som med glädje tar emot denna utsägligt stora gåva! Amen**



Åke Karlsson



### Regera i liv med Kristus

Den häpnadsväckande frihet som Evangeliet utlovar väcker tro och hopp. Mina 45 år som kristen har varit ett ständigt pågående uppvaknande. I generella termer så har vandringen med Jesus från början tills nu tett sig som en daglig och stundlig nedmontering av självstyrkan till ett ökat beroende av Herrens kraft. Egentligen smärtsam men samtidigt ytterst behaglig.

*Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. 2 Kor 12:9-10*

När vi inser att vi är syndare, att vi inte är något annat än syndare och att vi i fortsättningen inte ska vara något annat än syndare - kan man säga att Lagen har dödat oss. Den människan som ska dödas är den gamla naturen. Bara Gud kan ge det ljus och skapa den erfarenhet som leder till att den "naturliga människan" med sina ogudaktiga fasoner friläggs och avskys.

Paulus har tydligen gjort denna upptäckt: *Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Gal 2:19-20*

När jag får genomgå den nödvändiga omvändelsen så blir jag öppen för Guds lösning. Jag blir förd fram till Kristus och först nu betyder Evangeliet något. Nu vill jag sälja allt och köpa pärlan Kristus. Jag var blind men nu ser jag. Mitt gamla jag måste dö innan något nytt kan växa.

*Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Gal 6:7-8*

Den andliga sådd som Gud skänkt oss strävar mot att få skjuta upp och gå i ax. Guds goda säd har oändliga möjligheter...100-fallt. Jesus vill sätta den maximala skörden i fokus. (Se Matt 13:8). Märkligt att jag inte sett det så tydligt förut, med det börjar synas nu, att Gud har gett oss allt med Jesus. *Allt* är utlovat. (Rom 8:32). Nu först och främst det andligt goda vi delar med Honom. Sedan kommer resten av *allt*. Nu heter det att vi fått en handpenning, ett förskott. Den helige Ande kallas också sigill, ett tydligt tecken. Andens huvuduppgift är att uppmärksamma Jesus men också att visa på rikedomen vi fått genom Jesus.

*En borg för vårt arv att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. Ef 1:14*

Gud har inte bråttom, men tiden är kort. Vi ser att Guds rike växer till i vår värld. Vårt land är inget undantag. Även om den växande kyrkan märks mest på södra halvklotet så pågår här hemma en mycket bred (allkristen) upprustning av den vakna kristenheten. Vi läser, hör att vi har fått del av gudomlig natur. Att vi blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse, att vi blivit helt uppfyllda av Guds fullhet, att vi blivit smorda med helig Ande, att kyrkan, Kristi kropp, är fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Det finns ett gudomligt liv i Anden. Men vi måste också ta emot ett reningsbad, en eld, som skiljer bort slagg. Vår betraktelse är viktig. Vad ser vi? Ser vi Guds syn? De renhjärtade ska ju se Gud. Renhjärtad är den som mottar rättfärdigheten i Kristus som sin rättfärdighet och som blir en i människan inneboende renhet från Gud. Den som ser sig död från synden och ser sig förenad med Kristus

skådar Gud. En kristen tror att Kristus renar från all synd. Vi är ju kallade att ändra tänkesätt, betraktelse, och i stället tro Evangelium. Slagget som Andens eld löser ut är i hög grad lögnaktiga tankebyggnader som hindrar oss att regera i det andliga liv som Kristus vunnit åt oss.

Det kommer en ny tid då den kristna kyrkan i vårt land finner nya sätt att verka. Erfaren frihet inför Gud genom Kristus kommer att bli mycket attraktiv. Den helige Andes kraft levs ut helt naturligt och spontant, påtagligt och medryckande, överallt. De strukturer vi associerar med kyrka kommer helt i bakgrunden inför de former för andlig gemenskap och gudstjänst som Guds närvaro och härlighet föder. Den tiden kommer då Jesus får bönesvar.

*Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Joh 17:20*

Fridshälsning

**Hans Lundaahl**

## Inspiration

### Smått och gott från Mellanöstern (del 2)

Denna artikel påbörjades i Livskällan 2017:2

*Torsdag*

Tack Jesus för att du ser var och en av de över 3 miljoner flyktingar som bor här i Turkiet. Du som själv varit flykting känner dem vid namn: *Fatma, Ömer, Nasrin, Ali, Yusuf, Mahmoud, Emine...*

Bara drygt hälften av alla flyktingbarn går i skolan, och så små barn som 8-9-åringar jobbar på fälten, vad har de för framtid? Det kan låta som en droppe i havet, men jag vill ändå tacka dig Jesus för de sex barn i lågstadieåldern som vi nu i höst hjälpt att börja skolan. Ni skulle sett hur glada och stolta de var, rena, nyklippta och med färggranna ryggsäckar.

Gud, jag ber särskilt för kvinnorna. Du ser hur oerhört svårt många av dem har det. Jag vill

be lite extra för familjen med sjutton barn där mannen just tagit sig en fjärde fru. Jag vet ärligt talat inte hur jag ska be för jag blir bara arg när jag tänker på situationen, det enda jag kan göra är att lägga dem alla i din hand. Jag ber om beskydd för ene sonen Ahmet som jag lärde känna för tre år sedan då han som liten och spenslig kille plockade skräp på gatan tillsammans med sina yngre bröder. Undra om jag blev chockad när jag fick höra att denna nu 16-årige kille i sommar gift sig med en 14-årig släkting. Alldeles extra ömmar mitt hjärta för hans storasyster som blev gravid efter en våldtäkt, tvingades gifta sig, men där mannen nyligen lämnade henne. Om två månader väntas hon föda.

*Gud, jag ropar till dig att hon såväl som barnet djupt inombords ska få känna sig värdefulla och älskade.*

De turkiska kvinnornas situation är generellt inte lika illa, men även där finns mycket sår

och nöd under ytan. Du känner min vän Aytül som häromdagen berättade hur hennes man tagit sig en älskarinna, och hotat med att inte betala barnens skolgång om hon tar ut skiljsmäska. Vilka livsöden Gud! Jag bara satt och gapade.

Jesus, du känner de av flyktingkvinnorna som även i Sverige lever under förtryck. Jag minns kvinnan som i somras berättade att hon inte tilläts skriva dagbok och hur hennes man när de gifte sig bränt upp alla hennes tidigare anteckningsböcker.

*Jesus, jag lägger denna min ilska i dina händer. Ta den och gör någonting bra av den.*

### Måndag

Jag vill tacka för mina troende systrar och bröder i Turkiet. Tack Jesus för att du, sakta men säkert, bygger *din* församling och *ditt* rike i detta fantastiska land. Jag tackar dig för att Mahmut och Ayse har fått lära känna dig, jag ber att de ska växa till och mogna och att du ger dem frimodighet att dela sin nyfunna tro med släktingar och grannar. Jag ber också för större enhet i Kristi kropp. Jag förstår inte varför det ska vara så mycket splittring och avundsjuka bland de få troende som finns, kyrkan är ju så liten, varför kan de inte hålla sams?!

*Gud, hjälp oss utlänningar att sträva efter enhetens och fridens band, och att vi istället för att bygga våra egna projekt och små kungadömen får fokusera på att bygga ditt rike, inte vårt eget.*

### Söndag

Tack Jesus för vad du gör i Sverige! Jag var ju i "hemma" i somras och blev så uppmuntrad av att höra vad Gud gör idag, ifrån norr till söder och från öster till väster. Tack för alla små församlingar som fått nytt liv tack vare nysvenskar som kommit, och tack för alla afghaner och iranier och syrier, irakier och somalier som har tagit emot dig Jesus och även låtit döpa dig. Jag gillar inte att använda stora ord, men visst känns det nästan lite som en väckelse...?

Tack Jesus för de fem muslimska tjejer som följde med på kyrkans barnläger i somras, jag ber att de frön som såddes ska få gro. Tack

också för alla människor utöver vårt avlånga land som engagerar sig i språkcafén - ge dem mycket uppmuntran, kraft och välsignelse.

Till sist vill jag även be för alla kristna som är rädda för muslimer och utvecklingen i vårt land, jag ber att de ska få personliga relationer med någon muslim, och att du fyller dem till bredden med kärlek, en kärlek som övervinner rädsla.

### Tisdag

Låt oss idag tillsammans be att Gud kallar fler arbetare till Mellanöstern, och att kyrkor och samfund i Sverige får en allt större vision att stå bakom och sända ut. Låt oss även be att allt fler svenskar får en längtan att nå ut med nådens budskap till sina muslimska grannar, arbetskamrater eller klasskompisar.

Om ni vill får ni även vara med och be för mig och min framtid som i nuläget är oviss. Gud, vill du att jag ska vara kvar här i Turkiet eller flytta till Sverige?

Varmt TACK till er alla som kommer ihåg Turkiet och Mellanöstern i era böner. Gud hör bön och han verkar.

Therese

Therese



# B

SVERIGE  
PORTO BETALT  
PORT PAYÉ

Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

## Det handlar inte om oss själva

Nyligen läste jag följande rubrik i den kristna tidningen Världen idag: *"Ingen lever för sig själv. Vilken frihet! Friheten att känna: Det handlar inte om mig"*. Denna rubrik grep tag i mig och jag fick en positiv förnimmelse av den frihet som artikelförfattaren beskrev. Artikelförfattaren nämnde även bibelordet från Gal 2:20: *Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig* (Sv. Folkbibeln 1998).

Av de arbeten som Nordiska Lutherhjälpen stödjer är Bukobahjälpen verksamhet ett. Bukobahjälpen finns till för att stödja stiftelsen Tumaini children center (TCC) i Bukoba, Tanzania. Bukoba ligger i norra Tanzania vid Victoriasjön. På TCC får gatubarn bo och rehabiliteras genom att få tillgång till skola, kläder och mat m.m. Hemmet drivs i kristen anda och syster Adventina, som är diakon i den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, är föreståndare. Lördagen 2 september anordnade Bukobahjälpen en inspirationsdag i vacker skärgårdsmiljö på Öckerö för att berätta om sitt arbete. Från Nordiska Lutherhjälpen deltog Daniel, Elisabet och undertecknad. Under dagen blev det tydligt att Tumaini children center är en plats som inte bara ger kärlek och praktisk hjälp till gatubarnen, utan även att där bedrivs en verksamhet som visar goda synliga resultat.

Strax innan programmet tog vid den soliga och vindstilla lördagen, träffade jag Gunnar Brycke som är aktiv inom Bukobahjälpen. Jag hjälpte honom att bära in en tung kasse med psalmböcker och han, som lägger ner en stor del av sitt liv för att hjälpa till på TCC både hemifrån Sverige men framför allt på plats i Bukoba, berättade för mig i förbifarten att det



är en befrielse att inte tänka på sig själv. Med orden från tidningen Världen idag färskt i minnet, blev jag återigen påmind om detta med att finnas till för andra.

Jesus säger till oss i Matt 10:39 att: *Den som mister sitt liv för min skull skall finna det* (Svenska Folkbibeln 1998). Hans kärlek är utgjuten i våra hjärtan (Rom 5:5) och Han vill att vi älskar Honom av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Allt det som vi gör för en av dessa hans minsta bröder, det har vi gjort för honom (Matt 25:40). Jag tror inte det innebär att vi ska försumma att ta hand om oss själva eller att vi inte ska unna oss själva något gott. Det handlar snarare om en längtan att få vara till välsignelse för andra och en frihet i att livet inte handlar om oss själva.

Magnus Svensson

Plusgiro Nordiska Lutherhjälpen: 62 86 94-2



*Nordiska Lutherhjälpens styrelseledamot Daniel Strömblad och vice ordförande Elisabet Josefsson på Bukobahjälpen inspirationsdag på Öckerö 2 september.*